

Bidt af en gal fodbold

21-årige Mikkel Lindkvist Paulsen har spillet fodbold, siden han kunne gå. I dag er han ikke kun engageret på banen som spiller og træner, men nu også i bestyrelsen for Sunds IF



AF JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk

Fodboldklubben Sunds IF er ved at køre de unge i stilling til at tage over, når de erfarne frivillige siger stop.

En af de unge, der er del af det glidende generationsskifte, er 21-årige Mikkel Lindkvist Paulsen.

Han er nu som blot den anden spiller i klubbens historie kun fire kampe fra at have spillet 100 kampe for førsteholdet hos Sunds IF.

- Jeg har spillet fodbold, siden jeg kunne gå. Jeg var til den første officielle træning, da jeg var tre år, fortæller Mikkel Lindkvist Paulsen.

10 NYSGERRIGE

1. Du har sagt ja til at blive formand for sportsudvalget under Sunds IF og dermed medlem af bestyrelsen. Det kan lyde lidt kedeligt med sådan noget bestyrelsesarbejde: masser af papir, vedtægter, paragraffer og tørre tal. Er det kedeligt?

- Nej, det er faktisk meget spændende. Der er selvfølgelig lidt papirarbejde, der skal udføres, og vedtægter, der skal overholdes, men hovedparten af mit arbejde foregår jo med mennesker. Det handler om at koordinere alt det, vi er

ansvarlige for, og sikre, at alle arbejder i samme retning.

2. Hvad er din vision for arbejdet i sportsudvalget. Hvad vil du gerne, at I opnår i Sunds IF?

- Jeg ser helt klart, at vi kan få pige-fodbolden op at køre igen. Derudover ser jeg også gerne, at vi fortsat stræber efter at gøre vores medlemmer så glade, som vi kan, ved at skabe en god atmosfære rundt i klubben.

- Samtidig håber jeg også, vi kan fastholde det stærke antal af frivillige, vi har hvert år.

3. Du har spillet fodbold, siden du var tre år. Har du prøvet andre sportsgrene - og hvorfor bliver du ved fodbolden?

- Jeg har gået til håndbold i et halvt år, men det interesserede mig ikke nær så

meget som fodbold. Jeg ser fodbold lidt som et frirum, hvor man ikke behøver at tænke så meget på, hvad der sker i ens liv. Det eneste, man skal koncentrere sig om, er ens holdkammerater og modstandere. Derudover er det fællesskabet i klubben, der bliver ved med at give mig lyst til at komme tilbage.

4. Hvad ser du i fjernsynet, når du ikke ser fodbold? Jeg tror nemlig, at du ser meget fodbold i fjernsynet - eller gør du ...?

- Jeg har ikke set så meget fodbold, som jeg har haft lyst til. De seneste par måneder har jeg dog set mere og mere fodbold, hvilket også er noget, jeg bevidst har forsøgt at gøre.

- Når jeg ikke ser fodbold, kan jeg godt lide at se serier, såsom »Ted Lasso«, »The Mandalorian« og »The Last of Us«.

5. Du sidder i sportsudvalg og bestyrelse. Du er træner, og du træner selv og spiller for jeres serie 2-hold. Hvor mange timer om ugen bruger du på fodbold i Sunds IF?

- Jeg træner selv hver tirsdag og torsdag og spiller kamp i weekenden. Det bruger jeg cirka 7-8 timer på. Så træner jeg U16-17-drenge hver mandag og onsdag og har kamp med dem i løbet af ugen. Det bruger jeg også cirka 7-8 timer på. Sportsudvalget og bestyrelsesarbejdet svinger lidt i tid, men der bruger jeg nok fem timer om ugen. Rundt regnet bruger jeg nok omkring 20 timer om ugen på fodbold.

6. Og når du ikke passer din uddannelse og er til fodbold, hvad laver du så helst?

- Jeg kan godt lide at spille »Football Manager« (computerspil, red.) og bruger meget af min fritid på det. Jeg nyder at sidde og lave nye taktikker og gå i dybden med alt det, fodbold kan tilbyde. Når det er ved at blive for meget fodbold, nyder jeg at slappe af med en god serie eller en film.



Vrangforestillinger

AF STEEN LAURSEN
laur@mail.dk

Hvis man - som klummisten - kan lide at køre ture i det danske landskab, støder man på mange sære stednavne.

Især hvis man har børn i bilen, kan det give anledning til mange gode grin. Børn har jo stadig evnen til at glædes ved ordenes klang, og de ser ofte sammenhænge og betydninger, som vi voksne, blaserte og livserfarne for længst har fortrængt.

Prøv bare at slå et slag forbi Tissø på Vestsjælland, eller rul inden om Hørme-sted mellem Frederikshavn og Hjørring.

UD MED SPROGET

Med et par 10-årige i bilen er succesen sikker - hvis man altså lige kan holde deres opmærksomhed væk fra smartphonen, mens man passerer navneskiltet.

Denne uges spørgsmål stilles af en læser, der kom forbi et skilt til Vrange

Huse og nu gerne vil høre, hvad der gemmer sig bag det underlige navn.

Stednavne er ofte vanskelige at forklare for andre end specialisterne. Ofte er navnene meget gamle og har gennemløbet århundreders sprogdviklinger; dels er de ikke så sjældent baseret på forvanskninger af de oprindelige navne.

Men med hensyn til Vrange Huse tror jeg nu nok, at der kan gives en holdbar forklaring.

Vrange Huse er en lille bebyggelse på Midtsjælland, nærmere betegnet

ved landsbyen Gyresting lidt nord for Ringsted.

Ved den nærliggende Haraldsted Sø ligger der en bevoksning, som i generationer er blevet kaldt for Vrangeskov, og det er herfra, navnet er lånt til den nærliggende bebyggelse.

Vrangeskov er kendt i forstkredse, fordi det er et skovområde med mange forvredne og misdannede bøgetræer. Efter fagfolks opfattelse drejer det sig om, at der i dette skovområde er en bestemt genetisk fejl ved træerne, som



Fodbolden er et frirum for Mikkel Lindkvist Paulsen. Han bruger 20 timer om ugen i sin klub, Sunds IF, hvor han snart kan fejre 100 kampe på klubbens førstehold.

FOTO: HENRIK OLE JENSEN

7. Hvis du skulle få en uventet fridag, hvad ville du så bruge den til?

- Jeg ville slappe helt af og ikke tænke for meget på alt det, jeg plejer at lave til daglig. Jeg ville nok bruge det meste af dagen på enten at spille »Football Manager« eller se en serie.

- Hvis der er en spændende fodboldkamp den dag, ville jeg helt klart se den, men ellers ville jeg nok slutte dagen af med en god film.

8. Du skal i byen med nogle venner. Hvor vil du foreslå, at I tager hen og spiser? Med andre ord: Hvad er din livret?

- Hvis jeg skal ud at spise med nogle venner, ville jeg nok bestille en form for burger, om det så er fra Café Cosy, Karma eller noget helt tredje. Hvis jeg skulle vælge noget, man bare kunne lave derhjemme, ville jeg helt sikkert foretrække karbonader med kartofler.

9. Hvad kan gøre dig rigtig sur og vred på andre mennesker?

- Jeg bliver rigtig sur, hvis jeg føler, at jeg selv eller andre af mine venner bliver uretfærdigt behandlet. Det gælder specielt til fodbold, hvor dommeren tit får mig til at høre under en kamp.

10. Og vi bliver jo nødt til at spørge: Hvem er dit favorithold - ud over Sunds IF, selvfølgelig - herhjemme og i udlandet? Og hvorfor?

- I Danmark holder jeg med FC Midtjylland. Det er holdet, jeg er vokset op med, og så hjælper det også, at min morbror, Ulrik Lindkvist, har spillet for holdet.

- I udlandet holder jeg med Manchester United, og det gør jeg, fordi jeg så lidt mig selv i Wayne Rooney og den måde, han spillede på. Jeg kunne godt lide den intensitet og den måde, han brugte sin vrede på i kampene.

får dem til at vokse forkert - en defekt, som af en eller anden grund er blevet dominerende.

Ret og vrang

Selve ordet »vrang« er dannet af det gamle tillægsord »vrang«, som vi kun kender på moderne dansk i nogle få betydninger. Det er beslægtet med »vrænge«, som betyder at fordreje eller forvride - og det er jo nøjagtig det, man gør med sit ansigtsudtryk, når man »vrænger« ad nogen.

Bøgetræerne ved Haraldsted Sø er netop også »fordrejede« og »forvredne«.

Den sproglige sammenhæng er tydeligere på engelsk, hvor ordet i formen »wrong« ligefrem betyder »forkert«. Men det er dannet ud fra udsagnsordet »wring«, der betyder at vride og vende. Det er den samme tankegang, som vi møder på dansk, når vi i forbindelse med stof og strikketøj taler om »ret« og »vrang«.

Her drejer det sig også om »rigtig« og »forkert« i den forstand, at stoffets

»retsider« er den side, der skal vende udad, mens »vragens« er den side, der normalt ikke skal ses.

Samme betydning af noget forkert ligger bag flere af de andre forekomster af ordet på dansk. Vi taler eksempelvis om en vrangforestilling og om et vrangbillede, og tidligere kunne man i kirkelige kredse også tale om vranglære i betydningen en udlægning af Bibelen, som ikke svarede til den autoriserede.

Ordet kunne også bruges om personer, der var bistrer og umedgørlige. Det er en

forældet betydning - men vi har en lille rest af den i tillægsordet vrangvillig.

Alt i alt er »vrang« et ord, som kun har overlevet i nogle faste forbindelser, men som man altså kan blive mindet om ved en søndagstur på Midtsjælland.

Spørgsmål til den ugentlige sprogkolumne kan sendes til avisen eller som e-mail direkte til Steen Laurson på adressen laur@mail.dk. Bemærk, at Steen Laurson får mange henvendelser hver uge. Derfor kan ikke alle påregne at få svar.